

NYHEDSBREV

Sct. Michaels Kirke

Oktober 2024

MESSETIDER TILBEDELSE OG ROSENKRANS

Messe på dansk

Alle søndage kl. 10.00

Alle tirsdage kl. 17.00

Alle fredage kl. 17.30

Rosenkrans på dansk

Rosenkrans kl. 9.00 den første søndag i måneden.

Hver tirsdag kl. 16.30

Skriftemål og tilbedelse i stilhed foran Det hellige Sakramente

Alle fredage kl. 16.30 – 17.20

Messe på polsk

Lørdag 26/10 kl. 17.00

Messe på engelsk

Søndag den 20/10 kl. 16.30

Messe på vietnamesisk

Søndag den 19/10 kl. 15.30



KODELÅS – VÆR I JESU NÆRVÆR

Alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 20.00 kan man nu låse sig ind i kirken via døren ud mod haven ved at trykke:

7100 # (Vejles postnummer).

Bemærk: Lås dig ALDRIG ind i kirken mellem 20.00 om aftenen og 8.00 om morgenen uden forudgående aftale. Tyverialarmen går i gang. Der kommer vagt ud. Og dét er meget dyrt!

MENIGHEDSMØDE

LØRDAG DEN 5. OKTOBER KL. 13.00 -
14.30 og DU er inviteret!

Så er der, tro det eller ej, gået et år og lidt til, og det er igen tid til at invitere alle til menighedsmøde - for hele menigheden!

Et møde, vi gerne skal afholde én gang om året, hvor I vil få indblik i menighedsrådets arbejde, og hvor I kan komme med jeres inputs, tanker og idéer ift. menighedens forhold og de opgaver, der til stadighed skal udføres.



I har naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål til menighedsrådet.

På mødet aflægges der indledningsvist en beretning af menighedsrådets formand, ligesom kirkens økonomi vil blive gennemgået og fremlagt af vores bogholder.

I år har vi desuden bedt nogle personer fra "tre generationer" - dvs. de unge, mellemgruppen og de lidt ældre - om at komme med deres bud på, hvor de ser Sct. Michaels menighed om 5 år. Hvor ser de os være på vej hen, hvilke visioner har de, og hvad drømmer de om?

Så kom og vær med lørdag den 5. oktober kl. 13.00 - vi serverer kaffe og kage 😊

Kom glad, kom gerne, kom mange...

Menighedsrådet



SCT. MICHAELS BANNER

Som I så til søndagsmessen den 29. september, har vi i Sct. Michaels Sogn fået fremstillet et flot processionsbanner med vores skytshelgen, den hellige ærkeengel Michael! Banneret er fremstillet i Vietnam, til dels maskinsyet efter bestilling, men ærkeenglens ansigt er håndsyt. Banneret bærer teksten "Sct. Michaels Kirke Kolding", og viser en typisk fremstilling af Sct. Michael der bekæmper Satan, afbilledet som en drage, omgivet af tolv stjerner og på kongeblåt stof.

Traditionen med bannere er ligeså gammel som Kirken selv. I Romertiden blev de brugt til at markere, hvor hemmelige messer ville blive afholdt, da kristendommen stadig var forbudt, og kristne led svære forfølgelser. Senere begyndte man at bruge dem i forbindelse med processionser, som blev en tradition ved store højtider og også som dekoration i kirker. Traditionen havde senest en opblomstring i 1800-tallet men lader til at være gået lidt i glemmebogen – og det er da egentlig synd – for det er jo festligt. Nu har vi altså igen et banner i Kolding, som kan tåle det danske vind og vejr, og det vil forhåbentligt komme menigheden til glæde i mange år frem over, hvad enten vi går processionser i Koldings gader eller tager på valfart sammen, f.eks. den årlige Mariavaldfart til Øm.

Tusind tak til Vu, som har lagt et stort arbejde i at få fremstillet banneret til os.

Ved Helle Friedrichsen Bartelsen



EN SMUK BAKKE TIL LYS VED JOSEFSTATUEN

Som mange af jer nok har set, så er Josef statuen rykket ind i kirken og er nu sat over i hjørnet ved siden af branddøren. Det har længe været et ønske at få Josef ind i kirken igen. Takket være god hjælp har vi nu Maria og Josef i hver sit hjørne af kirken, og det er der rigtig mange, der er glade for.

Knælebænken har vi modtaget som gave af en kvinde, der er tilknyttet menigheden i Haderslev.

Og nu er det også lykkedes at få lavet en lysbakke, så man nu kan tænde et lys ved Josefstatuen og bede en bøn.

Det er Anto, som har lavet den flotte lysbakke. Så en stor tak skal lyde til Anto. Det er glædeligt med så megen frivillig hjælp, når vi får så mange gode ideer i vores kirke.

Lad os alle tænde et lys og bede en bøn ved Josefstatuen for vores dejlige menighed.

Ved Filip Bekic Bladt

TILBUD TIL MENIGHEDENS BØRN

Katolsk Familiegruppe vil gerne tilbyde alle børn i alderen 5 - 11 år at deltage i undervisning efter højmessens den sidste søndag i måneden.

Vi forbereder aktiviteter og undervisning omkring et emne, så børnene lærer troen bedre at kende. Samtidigt opbygger børnene et fællesskab med hinanden, så det bliver sjovere at komme i kirke.

Undervisningen kommer til at foregå i Salen på Sct. Michaels Skole.

Det varer fra kl. 11.15 - 12.15, dvs. lige efter højmessens.

Mens børnene er til undervisning, er forældrene velkomne til at drikke kirkekaffe i menighedssalen.

Her er programmet indtil nytår:

2024

27. oktober: Helgener

17. november: Kirkeåret (bemærk dato)

OBS! Ingen undervisning i december.



VELKOMMEN HJEM - GLÆDE VED AT VÆRE KATOLIK!

Velkommen Hjem er et arrangement, jeg altid har været med til. Det har altid været en sjov oplevelse, og det var noget, jeg glædede mig til hvert år.

Men, der var noget anderledes med i års Velkommen Hjem. Jeg kunne godt lide lørdagen, hvor der var aktiviteter til en mere varieret aldersgruppe. 0-5 år, 6-11 år, 12-18 og så videre.

Det har været en god oplevelse at lave noget sjov med nye venner samtidig med, at man også får styrket sin tro.

Jeg har boet i Brasilien i 9 år og har været med til mange katolske arrangementer, men der var noget anderledes med Velkommen Hjem.

Udover de hyggelige aktiviteter, der var til de unge, så var der også messe og tilbedelse til sidst.

Det var rigtig rørende med de mange sprog, der sang forskellige sange. Og selvom der var så mange sprog, så havde alle de mange sange en ting til fælles; tilbed Gud. Som Sct. Augustine sagde: "Dem der synger, beder to gange".

Derudover var fredag også en rigtig sjov dag.

Det var første gang, jeg har med til Gademission. Og det med at sige goddag til mennesker, give dem en kop kaffe og tale om vores tro, er rigtig hyggeligt, og man føler virkelig, at man gør noget for kirken. Også det med at køre med Gregers til forskellige menneskers huse og sige: "Hey, kom tilbage til kirken! Jesus har brug for dig!" giver en følelse af, at man hjælper dem og bringer Gud tilbage til deres liv.

Efter Gademissionen er ovre, får man lyst til at gøre det igen og igen og igen.

Velkommen Hjem er en oplevelse for alle aldre, og den viser, hvordan den kristne tro er den største religion i verden.

Og efter man har været med til det, kan man godt sige til sig selv: "Jeg er stolt af at være katolik!".

Ved Samuel





EN GOD OPLEVELSE!

Velkommen hjem har været en virkelig god oplevelse i år!

Jeg synes, det var fedt at se så mange folk, nye, gamle og nogle, man ikke har set i mange år.

Der var glæde, læring og god mad! Mad fra mange forskellige lande, som smagte virkelig godt.

Jeg inviterede to af mine veninder, og de synes, at det har været en rigtig god oplevelse!

Det bedste ved Velkommen hjem i år var, da 'Det hellige Sakramente' var udstillet, og vi sang sange på forskellige sprog. Musikken, sangene og ordene ramte virkelig så hårdt ind i hjertet, at man begyndte at græde!

Jeg synes, at 'Velkommen Hjem' er en meget god ting, så man lærer mere om troen og er sammen i fællesskab!

Der er mange aktiviteter for de ældre, yngre og unge.

Ved Angelina





OPLEVELSER FRA VELKOMMEN HJEM

Programmet "Velkommen Hjem" sluttede med stor succes og var til begejstring for alle. Dette var et meningsfuldt program, der opfordrede folk til at tage hinanden i hånden og gå mod Guds hus, og som udtrykte fællesskabets sammenhold i menigheden. Det bragte glæde til de ældre, syge og ensomme, og særligt spredte det troen til alle afkroge og veje.

I år har vores menighed modtaget Guds nåde gennem miraklet om "5 brød og 2 fisk". Gregers forudså, at der ville komme omkring 80 mennesker, men antallet af deltagere blev dobbelt så stort.

Logistikholdet var bekymret for, at der ikke ville være nok mad til alle, og de bad inderligt til Gud. Gud svarede straks. En flot soldat kom med 200 sandwiches som en gave til menigheden, da militærlejren ved en fejl

havde bestilt for meget mad 🙌🙌

Vi takker Gud, fordi Han altid er med os under alle omstændigheder 🙏🙏🙏

Må den Hellig Treenige Gud altid oplyse og vejlede os, så vores menighed må blive stærkere dag for dag, og at hver enkelt af os må være et levende billede af en discipel, som Mester Jesus har lært os at være: "Alle vil kunne se, at I er mine disciple, hvis I elsker hinanden."

Her er nogle livlige billeder af den mindste, men mest støjende og elskelige gruppe ❤️❤️

Det yngste medlem af vores team er kun 3 måneder gammelt, men deltager stadig meget entusiastisk i alle aktiviteter.

Ved Hanh Pham



REFERAT AF FOREDRAG I FORBINDELSE MED "VELKOMMEN HJEM".

Ved Franz Frischmuth

Tredje år i træk blev der afholdt glimrende og inspirerende foredrag af meget kompetente personligheder. Jeg kan kun fastslå, at indlæggene næsten er blevet bedre år efter år.



"JESUS - EN SPORTSLIG TYPE MED VELBRUGTE FØDDER!"

Torsdag d. 29. august.

Denne aften gav vores kære P. Sigurd Sverre Stangeland en spændende beskrivelse af Jesu rejser, der overvejende foregik til fods gennem hele det bibelske Israel.

Som indledning beskrev han forskellen mellem datidens og nutidens fysiske formåen hos almindelige mennesker. Datidens mennesker vejede langt mindre og havde mere mådeholdende spisevaner end i dag og var i meget god form. Tænk! hvad rigtig ernæring og motion kan resultere i.

Normalt hører vi om stednavne/bynavne i flæng i Det Nye Testamente uden, at vi præcis kan placere dem på et kort. Det gælder især de indbyrdes afstande mellem lokationerne, som Jesus måtte overvinde. Dette blev illustreret ved 2 glimrende frihåndstegninger på tavlen af kort over Israel, hvor alle stednavne var opført. Det var meget overskueligt!

Som kilder benyttede foredragsholderen mange citater fra Bibelen ved at henholde sig til Markus, Mathæus og Lukas.

Af de fremlagte facts kan f.eks. nævnes:

Afstand mellem Betlehem og Jerusalem var 4 – 5 dagsrejser til fods.

Jesu fødeby Nazareth havde på daværende tidspunkt ca. 350 indbyggere.

Jesu opholdssteder var først og fremmest Kapernaum (ca. 1500 indbyggere), som udgjorde et knudepunkt trafikmæssigt. En grænseby med mange toldere, der som bekendt ofte fik en tvivlsom beskrivelse.

Det andet bosted var, som vi ved, Jerusalem. Jesus har bl.a. boet i Peters hus i Bethsaida med en synagoge som nabo. Her boede Jesus til en billigere husleje end i selve Jerusalem.

Foredraget stedfæstede flere af Jesu under.

Vandrerne var "sportslige typer", der på en meget beundringsværdig måde mestrede det til tider ret vanskelige og meget krævende terræn.

På trods af det menes Jesus at have tilbagelagt hele 35.000 km i løbet af sit korte liv

P. Sigurds undertiden meget temperamentsfulde gestikuleren og højrøstede fremlæggelse lod til, at der fremover burde opsættes nogle flere akustikplader i salen.

Vi fik et godt overblik af Bibelens land og Jesu "sportslige præstationer" af P. Sigurd, som han er bedst!

”REFORMATIONEN – EN KÆTTERSKE GENNEMGANG! ALTSÅ REFORMATIONEN SET MED KATOLSKE BRILLER.”

Fredag d. 30. august.

Fredag den 30. 8. fik vi et oplæg af professor i antropologi og sociologi Bjørn Thomassen under titlen ”Reformation en kættersk gennemgang” (set med katolske briller).

Efter 17 års ophold i Italien konverterede han til katolicismen.
Forfatteren var fast skribent i ”Kristeligt Dagblad” gennem 10 år.

Selve foredraget var et omfattende resumé af bogen:

”Kampen om de danske sjæle”

som udkom 2017, netop i 500 års jubilæet for Luthers benyttelse af døren til slotskirken i Wittenberg som opslagstavle for sine 95 teser den 31. oktober 1517.

(Reformationen i Danmark 1536 ved Luthers udsending Johannes Bugenhagen fra Pommern i Tyskland).

Selve foredraget er affødt af et omfattende/grundigt og kompetent videnskabeligt arbejde. Bogen er baseret på grundig forskning. Solid dokumentation med henvisning til mange andre forfatterkolleger og omfattende litteraturliste. Bogen er spækket med er utal af facts og fremmedord, som krævede virkelig langsom læsning.

Som udgangspunkt tjente forskellige myter og halve sandheder og undladelser beskrivelsen af selve Reformationen og navnlig eftertidens (vore dages) opfattelse af begivenhederne gennem århundrederne.

Forfatteren gik direkte til angreb på selve fejringen af Reformationen her i landet.

Han her påvist hele 11 myter (alvorlige fejl) i fremstillingen af Reformationen bl.a.:

1. Dronningens ukorrekte tale
2. Integrationsborgmesterens uvidenhed(København).
3. Politikernes opfattelse og opremsning af mange af nutidens goder skulle kunne tilbageføres til Luther (Marianne Jelved bl.a.) Ligeledes omtales Sigurd Barrets børneforestilling om emnet for at være meget misvisende.
4. Takket være reformationen har vi et velfungerende demokrati.
5. Velfærdstaten er stærkt påvirket af Reformationen.
6. De sociale systemer er ligeledes formet af reformationens ideer.
Og således blomstrede opfindsomheden i årets debatter.

Mange husker sikkert, at historiebøgerne med forkærlighed omtalte den fatale afladshandel, som florerede i store dele af Europa sidst i Middelalderen. Visse lærere opfordrede ligefrem eleverne til at lære dominikanermunken

Johan Tetels slogan udenad i skolen.

”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!”

Altså salighed kun for de pengestærke.



”KROPPENS TEOLOGI – SEX OG KRISTENDOM...”

Lørdag d. 31. august.

Psykolog Ph.d. Peter Damgård Hansen (katolik) har arbejdet som psykolog og parterapeut gennem 40 år. Bor på Kegnæs/Als. Oplægget i år var således en fortsættelse fra sidste år. Dog med den forskel, at han forinden var blevet opfordret til at være noget skrappe! Af hvem mon?

Foredraget blev også åbent og direkte, men præget af soberhed, uden benyttelse af et såkaldt moderne vokabular.

Peter mente, at der hersker stor forvirring omkring forskellige grupper af menneskers opfattelse og praktisering af sex.

Hvad er seksualmoral? Seksualmoral skal være livsbekræftende. I dag er der ingen mulighed for en fælles samfundsmoral.

Hvad er rigtigt eller forkert? Hvad er naturligt?

Der er en søgen efter sandheden også omkring dette emne.

Kristendom og sexologi er en forudsætning for samvær mellem mand og kvinde, som Guds billede. Naturlighed betyder, hvordan vi forholder os til den nøgne krop. Kroppen skal betragtes som skabt i Guds billede, som noget smukt. Vi skal anerkende ”Guds design”, at vi er udstyret med drifter, der gør, at vi er seksuelle væsener. Guds kærlighed gøres synligt. ”Sex er noget helligt!”

I samfundet stræbes der efter en anstrængt frigjorthed. Man er bange for den sårbare intimitet.

I parforholdet er bebrejdelser modsat kærlighed. At stille krav til den anden er tabu. At føle sig forurettet, at dyrke sit eget ego, at vise vrede over alt det, man ikke får.

Man giver sin krop til den anden, man elsker hinanden. ”At give sig selv bort.” Sex og kærlighed må ikke adskilles. Hjerterne skal forenes sammen med sex. Homoseksualitet er ikke det samme.

Dertil har pressen jo gennem de sidste 10 år forsøgt at afkræve kirken klare udtalelser/holdninger.

Pave Frans blev jo bl.a. interviewet i et fly og et par gange i den senere tid. Svarene var meget uklare, mener pressen.

Hovedtendensen i svarene har i korthed været: Alle er Guds børn, og alle skal kunne velsignes!

Der skal lyde en stor tak til arrangøren for meget interessante foredrag!

Tilslutningen kunne have været bedre, idet der alle tre aftener var tomme stole. Kom næste år, og gør manden glad!

